

Recensie:

Zwaar verliefd

Het jongerenpanel van De Naald bezoekt met regelmaat films en voorstellingen en vertelt graag wat ze van de film of voorstelling vonden! Deze keer bezochten Sophie en Janneke de film Zwaar verliefd

Maandag 22 oktober zijn wij, Janneke en Sophie naar de film Zwaar verliefd geweest.

Voorafgaande aan de film hadden we de trailer al eerder voorbij zien komen, dit maakte ons erg benieuwd.

De film was erg grappig met romantische stukjes erin verwerkt. Het is een ontzettende actuele film, omdat hij gaat over de kijk op je lichaam. Isa (de hoofdpersoon) is namelijk erg onzeker over haar lichaam en wil afvallen. Dit gaat je ook aan het denken zetten.

Het leuke van de film is dat er veel onverwachte en awkward momenten in zitten, waardoor je veel plaatsvervangende schaamte voelt.

Een echte feelgood movie! Waar je zeker met je vriendinnen heen moet gaan!

